

Mörks jordtorp vid Nedre Ullstämman i Landeryd socken – ägodelen som blev gården Ekdalen i Hjulsbro

Joakim Johansson

Kanske har du passerat genom Hjulsbro på Vårdsbergsvägen och i höjd med platsen för den gamla fotbollsplanen Skogsvallen, vid en skogsbacke, noterat en stengrund som blivit avkapad av modernare tiders gångväg och dike. Och kanske har du, i korsningen med Ekdalsvägen, noterat gamla fruktträd. Det är små tecken som tyder på att det tidigare har funnits bebyggelse här.

Idag kan det vara svårt att förstå att detta har varit en del av Ullstämman, men så var det. Vid fruktträden låg torpet Dalhem och i området fanns även backstugan Ekbacken. Ursprunget till dessa ställen var länge bortglömt och källorna är svårtolkade.

I hembygdsföreningens bok "Plöja, Smatten, Väla och de andra torpen i Landeryd" från 1990, tolkades nämnda stengrund vara efter just backstugan Ekbacken. 2010 när undertecknad gjorde en inventering av Landeryds torp visade sig Ekbackens riktiga plats var 60 meter längre norrut. Istället gjordes tolkningen att grunden var efter ladugården till gården Ekdalen som också funnits i området.

Inför en hembygdsvandring våren 2020 gjordes noggrannare arkivstudier där flera pusselbitar indikerade att grunden var efter ett jordtorp utan namn, men som jag har valt att kalla Johanna Mörks jordtorp. Även torpet Dalhem visade sig ursprungligen ha varit ett jordtorp utan namn. Det kan kallas Anders Mörks jordtorp.

Efter att ha varit bortglömd i över 100 år kom historien om familjen Mörk i dagens ljus igen. Vi kan aldrig veta exakt hur verkligheten var för dessa personer, men kunskap om den tiden och tolkning av tillgängligt arkivmaterial ger oss en bild av deras liv.



Foto mot nordväst längs Vårdsbergsvägen. Det markerade området utgjorde Anders Mörks ägodel av Nedre Ullstämman. Vid ringen finns den stengrund som nämns i texten och vid krysset låg Dalhem, tidigare Anders Mörks jordtorp. I mitten av området syns Ekdalen som en röd byggnad med tegeltak.
Foto Kim och Tord Pettersson, 2014



Det enda kända fotot på Anders Mörks jordtorp med ladugård.
Foto från Källsättersvägen mot söder. I bakgrunden syns egnahemmet Eklunda på kullen (idag vid Lönnholmsvägen).
Del av foto av Karl Johan Petersson, Västerlösa omkring 1905. (Egnahemsföreningens arkiv, Vadstena Landsarkiv)

Stengrunden utmed Vårdsbergsvägen

När Vårdsbergsvägen rätades omkring 1968 så schaktades en del av backen på Ekdalens ägor bort och troligtvis lades schaktmassor uppe på backen så att den blev högre. Stengrunden klarade sig precis. I modernare tid har både cykelbana och dike naggat på grunden, varför det är svårt att avgöra hur stor den ursprungligen varit. Men turligt nog har resterna fått vara kvar, annars hade de kanske inte väckt uppmärksamhet och berättat historien om dess ägare.



Gården Ekdalen, 1959. Foto mot söder med Vårdsbergsvägen i bortkant. Omkring 1968 rätades Vårdsbergsvägen så att ladugården fick rivas. Ringen markerar stengrunden som syns något bättre på den uppförstorade bilden till höger.

Foto: AB Stockholms Aero, ArkivDigital



Vårdsbergsvägens ursprungliga dragning, innan den rätats och därmed schaktat bort en del av backen där Ekdalens ladugård och stengrunden fanns. (satellitbild 1962, eniro.se)



Vårdsbergsvägen 2015. Vägen rätades omkring 1968. (satellitbild 2015, eniro.se)

Ullstämman i Landeryd

Ullstämmas ägor sträckte sig ursprungligen över fyra kilometer från skogen i väster till Stångån i öster. Ägorna var delade mellan två byar, Övre och Nedre Ullstämman, med ett fåtal gårdar i varje by. Den östliga delen av ägorna, kring gården Möjatorp och ner mot Stångån, kom från 1800-talet att tillhöra gården Ekholmen som låg norr om Ullstämman.



Ullstämmas ursprungliga ägor från skogen i väster till Stångån i öster. Den östliga delen kring Möjatorp kom från 1800-talet att tillhöra gården Ekholmen.

- 1) Övre Ullstämman by.
- 2) Nedre Ullstämman by.
- 3) Platsen för Anders Mörks ägodel, 1/24-dels Nedre Ullstämman.



Häradskartan 1877. När kartan utfördes tillhörde den östliga delen, kring Möjatorp, Ekholmens gård. (Lantmäteriets historiska kartor)



1947 års ekonomiska karta med det område markerat, som vid denna tid utgjorde gården Ekdalens ägor. Fastighetsbeteckningen var då Nedre Ullstämman 4²B.

Den södra ägogränsen följde Vårdsbergsvägen.

- 1) Anders Mörks jordtorp, senare kallat Dalhem
- 2) platsen för Johanna Mörks jordtorp.
- 3) backstugan Ekbacken.
- 4) gården Ekdalen.
- 5) backstugan Lötheborg.
- 6) platsen för Ullstämmas soldattorp, rivet 1905.



Samma område. Området bebyggdes delvis 1947 och 1948, längs Ekdalsvägen (som då hette Ekholmsvägen) i områdets östra kant. Vårdsbergsvägens sträckning rätades omkring 1968. Villorna vid södra delen av Alpstigen byggdes 1978. Satellitbild 2015 (eniro.se).

Livgrenadjär Anders Mörk med familj

Anders Mörk föddes Jakobsson vid Degeryd i Vårdsberg 1798. År 1815 blev han dräng vid Edsberga Skattegård i Landeryd, året efter var han dräng vid Norrberga i Vist och 1818 vid Vinstorp i samma socken. Vid Norrberga arbetade även pigan Carin som egentligen hette Catharina Eriksdotter. Hon var född 1790 vid Lilla Fallemo i Vist. Anders och Carin fattade tycke för varandra och i samma veva blev han antagen som soldat vid Mörtlösa soldattorp i S:t Lars socken. Han tilldelades då soldatnamnet Mörk.

Innan Anders Mörk skulle flytta till Mörtlösa så stundade bröllop med Carin i Vist kyrka den 13 december 1818. Bröllopet blev sannolikt påskyndat, så som brukligt var på den tiden, då Carin bar på deras gemensamma barn. Den 24 mars 1819 föddes dottern Johanna i, som prästen noterat, Norrbergas soldattorp, Skärpan. Flyttlasset med den lilla familjen Mörk gick så till Mörtlösa soldattorp nummer 6 där familjen vartefter utökades med flera barn. Av totalt sju barn överlevde endast de tre äldsta döttrarna.

År 1837 blev Anders förflyttad till soldattorp nr 5 under Kallerstad. De båda soldattorpen låg utmed dåvarande Norrköpingsvägen, endast en halv kilometer från varandra.

År 1849 tog Anders Mörk avsked och inför detta hade han skaffat sig en markbit vid Nedre Ullstämman i Landeryd och där uppfört ett nytt torpställe. Eftersom Ullstämman ligger en bra bit från Kallerstad så är det tänkbart att det var soldaten vid Ullstämman, trumslagare Nyman, som tipsade Mörk om möjligheten att köpa denna mark.

1/24-dels mantal Nedre Ullstämman

Nergården vid Nedre Ullstämman ägdes av två självägande bönder. När den ene bonden, Anders Larsson, dog 1837 ärvde barnen den delen av gården. Anders Mörk köpte 1/24-dels mantal från Larssons arvingar.

Åren 1839–1840 skedde Laga skifte vid Ullstämman. Enligt ett senare dokument, från avstyckningen av fastigheten Dalhem 1921, så skedde den ursprungliga avstyckningen av det berörda området den 5 oktober 1841. Det var sannolikt då som köpet skedde och Mörk byggde sig ett torp som stod klart till 1849 då familjen flyttade dit.

Eftersom det var ett enskilt ägt område benämndes torpet som jordtorp på häradskartan 1877 (se sid. 6). Stället kan även betecknas som en mindre gård.



Del av laga skifteskarta över Ullstämman 1840, med det område markerat som sedan avstyckades åt Mörk. (Lantmäteriets historiska kartor)



Undertecknad har lyckats identifiera det enda kända fotot på Anders Mörks jordtorp med ladugård. Foto från Källsättersvägen mot söder. I bakgrunden syns egnahemmet Eklunda på kullen (idag vid Lönnholmsvägen). Del av foto av Karl Johan Petersson, Västerlösa omkring 1905. (Egnahemsföreningens arkiv, Vadstena Landsarkiv)

Carin Mörk blir änka

Anders Mörk hann inte njuta av sin avslutade soldattjänst och sitt torp. Han dog i en hiskelig snöstorm den 29 januari 1850, endast 51 år gammal. Prästen har i dödboken noterat; *"Ihjälfrusen"*. Flera tidningar rapporterade att det hade varit en svår snöstorm.



"ihjälfrusen: en f. d. Grenadier, vid namn Meurk, på återvägen från Linköping helt nära sitt hem"
Östgöta Correspondenten 1850-02-02

Vid bouppteckningen efter Anders uppgavs två av döttrarna, Johanna 30 år och Lotta 26 år, trots sin ålder vara omyndiga, detta eftersom de inte var gifta. De företräddes av Johan Peter Larsson i Nedre Ullstämman Nergård. Deras syster Anna Sofia däremot företräddes av sin make, så som det oftast var på den tiden. I bouppteckningen står bland annat att familjen hade ett gammalt sto, två kor och ett får.

Endast dottern Johanna bodde hemma tillsammans med änkan Carin och i september 1852 födde Johanna ett oäkta barn, Carolina Sofia. Barnets faders efternamn förblev okänt, då han i födelsenotisen endast uppgavs som *"gardisten Carl"*.

Efter maken Mörks bortgång upplät änkan Carin brukandet av gårdens mark till Arvid Pettersson i Nergården vid Nedre Ullstämman. Troligtvis brukade han marken fram till omkring 1857–58 då Carins svärson Nylin tog över. Carin lät även hysa hyresgäster i stugan, troligtvis för att dryga ut ekonomin.

År 1857 flyttade den andra dottern Lotta Mörk hem till Carins stuga, tillsammans med sin make Carl Johan Andersson. I november födde Lotta dottern Anna Sofia och den lilla familjen flyttade omgående till närbelägna Ekholmens gård, där de fått tjänst som statare.

Anna Sofia Mörk och maken Nylin tar över Anders Mörks jordtorp

År 1858 flyttade Anna Sofia Mörk med sin make Anders Petter Nylin och barn från Lunds soldattorp i Landeryd till stugan. **Systrarnas mor, änkan Carin Mörk, dog den 7 december 1859.** I hennes bouppteckning noterades att det enda kreatur hon hade var en ko. Arvet, 1/24-del av Nedre Ullstämman, delades upp mellan de tre systrarna Mörk. Systemen Anna Sofia Mörk med maken A. P. Nylin som bodde i gården fortsatte att sköta jordbruket. Den äldsta systemen Johanna Mörk bodde kvar med sin dotter och gifte sig 1862 med Johan Johansson som kom till stugan från Vårdsberg. Paret noterades då att bo i *"tillhus"*, vilket ungefär betydde hyresgäst eller inneboende.

Johanna Mörks dotter flyttade hemifrån vid 15 års ålder 1867. Omkring 1872 flyttade Johanna och Johan ur stugan till en egen stuga som beskrivs mer i nästa stycke. I deras ställe flyttade makarna Nylins dotter Carolina in tillsammans med sin make arbetaren Anders Alfred Nilsson och deras två barn. Deras tredje barn föddes i stugan innan de flyttade till Slaka redan hösten 1873. Då flyttade en annan av makarna Nylins döttrar, Anna Sofia Nylin in i stugan tillsammans med sin make Carl Gustaf Jönsson. De fick två döttrar i stugan innan de flyttade till S:t Lars socken 1878. Först då efter 20 år i stugan hade det äldre paret Nylin inga inneboende, utan bodde själva förutom någon tillfällig hemvändande dotter. Den 1 november 1891 dog Anders Petter Nylin 69 år gammal. Mer om torpet längre fram.

Johanna Mörks jordtorp

Äldsta systemen Johanna hade alltid bott i sitt föräldrahem. När hon var runt 53 år så uppförde hon och maken Johan ett eget torp i kanten av en hage i den västra delen av gårdens ägor. Det är efter denna stuga som grunden finns kvar utmed Vårdsbergsvägen. Det skedde troligtvis omkring 1872 eftersom systemen Anna Sofia Mörk med maken Nylin fick nya hyresgäster då, så husförhörslängden kan tydas till att Johan och Johanna då flyttat till den egna stugan. Det var också först i husförhörslängden 1871–1875 som det blev en notering om att Johan och Johanna ägde en tredjedel av 1/24-dels Nedre Ullstämman. Det var Johan som skrevs som ägare, så som det var på den tiden, då mannen förestod familjen och ägandet. På Häradskartan 1877 noteras stugan som jordtorp, eftersom de själva ägde både torp och mark.

Stugan har inget noterat namn i husförhörslängden, men vi kan kalla den Johanna Mörks jordtorp. Stugan bör rimligtvis ha varit i storlek med den som fadern Anders Mörk en gång byggde. Men eftersom grunden är delvis borta är det bara ett antagande. Johanna och Johan kom att ha flera inneboende i stugan, likt det var i faderns torp och det kan tyda på att husen var till storleken lika.

År 1874 flyttade Johannas dotter Carolina Sofia till stugan och födde en dotter. Carolina Sofia lämnade sin dotter hösten 1881 och flyttade från stugan. Flickan bodde kvar hos sina morföräldrar men dog dagen före sin åttaårsdag år 1882 av en "elakartad halssjukdom", som det står i dödboken.

På hösten 1879 ansåg sig Johanna och Johan troligtvis vara i behov av hyresinkomst och en period påbörjades med flera inneboende i följd. Som trängst var det nog från 1889 då de hade familjen Hasselgren med fem barn inneboende. Hasselgrens fick flytta ut när Johan och Johanna sålde sitt jordtorp 1895 till Olof Fredrik Munter i backstugan Ekbacken. Han lät det gamla paret bo kvar i stugan. När Johanna dog 80 år gammal, år 1900, hade hon bott i över 50 år i området. Johan flyttade då till Ålderdomshemmet och herr och fru Munter bodde ensamma i stugan. År 1914 flyttade de till Anders Mörks jordtorp och troligtvis revs Johanna Mörks stuga då.

Backstugan Ekbacken

År 1873–74 fick Karl Johan Karlsson och hans hustru Katarina Charlotta Larsdotter uppföra en egen ägandes backstuga på ofri grund på ägorna till 1/24-dels Nedre Ullstämman. Exakt vem av systrarna Mörk som ägde just det området där stugan byggdes, mot norra gränsen nära Ekholmens backstuga Källsäter, vet vi inte. Eftersom ägorna gränsar till stället där Johanna Mörk uppförde sitt jordtorp, så ligger det nära till hands att tro att det var de som ägde denna del av området och var vänliga nog att låta Karlssons uppföra sig en stuga.



På Häradskartan 1877 är det otydligt eftersom platsen ligger precis i skarven mellan två kartblad, här sammanfogade. Dock stämmer husmarkeringen med läget för stengrunden som finns kvar. Jtp står för Jordtorp. Jtp till höger är Anders Mörks jordtorp. Stp söder om vägen betyder soldattorp. Märkligt nog är inte backstugan Ekbacken markerrad. (Lantmäteriets historiska kartor)



Det enda kända fotot på Ekbacken. Del av foto från familjen Bodefalk.

Om vi följer paret Karlsson i Ekbacken så hade Karl Johan tjänstgjort vid Ekholmen sedan 1853 och när han blev änking 1857 så gifte han om sig året efter med Katarina Charlotta. Eventuellt var det istället vänskap med den andra systemen, Lotta Mörk och hennes make som också arbetat vid Ekholmen, som gjorde att Karlssons fick uppföra stugan här.

Karl Johan dog 1892 och året efter flyttade änkan Katarina Charlotta till Amerika, 63 år gammal. När soldaten vid Harvestad soldattorp Olof Fredrik Munter, avträdde sin tjänst 1894 köpte han och hustrun Carolina Wilhelmina Felt backstugan Ekbacken och flyttade dit. Året efter köpte de både Lotta Mörks och Johanna Mörks ägodelar, mer om det längre fram. År 1897 flyttade paret Munter från Ekbacken till Johanna Mörks jordtorp.

Backstugan Ekbacken sålde de till arbetaren Anders August Hansson som hade bott inneboende sedan 1896. Han gifte sig 1897 med Carolina Vilhelmina Holm På bilden ovan ser stugan ut att vara i gott skick och en frontespis tyder på att ovanvåningen var bebod. Kanske var det Hansson som inredde övervåningen så att flera boende fick rum, för han kom att ha flera hyresgäster inneboende i stugan. Hansson fick för övrigt tillstånd att under 1897 idka gårdfarihandel med manufaktur- och korta varor (Östgöten 1897-12-11). Hanssons hustru dog 1909 och han själv gick ur tiden 1919.

Ekbacken köptes då av skomakare P. A. Isaksson, boende i Ryttharhemmet på Blästad's ägor i S:t Lars och från 1933 boende i Hagalund vid Övre Ullstämman.

Ekbacken finns med på ekonomiska kartan 1947, men revs någon gång därefter.

Lotta i Lötheborg

Mellansystemen Lotta Mörk med maken Carl Johan Andersson flyttade 1881, efter 24 år som statare vid Ekholmen, till backstugan Lötheborg, på Ekholmens ägor. Det var först då som det noterades att även Lotta var innehavare av sin arvedel, men som brukligt var så noterades maken Carl Johan som ägare. Paret brukade även en del av marken.

Omkring 1895 sålde de sin tredjedel av

1/24-dels Nedre Ullstämman till Olof Fredrik Munter boende i backstugan Ekbacken. Munter ägde då två tredjedelar av den forna gården, Anders Mörks avstyckning. Lotta och Carl Johan bodde kvar i Lötheborg till 1901 då de flyttade till fattighuset vid kyrkan. Lotta Mörk dog 80 år gammal den 18 mars 1904 och Carl Johan dog 80 år gammal den 13 juni 1906.



Systrarna Mörk säljer av

Den första att sälja sitt arv var den 66-åriga änkan Anna Sofia Mörk Nylin. När hennes make gick bort 1891 så sålde hon jordtorpet (Anders Mörks) till Per Johansson som var arrendator sedan ett år vid Sörgården vid Övre Ullstämman. Anna Sofia fick bo kvar i sin stuga. När hon dog 1896 arrenderade ägaren ut torpet till Carl Fredrik Johansson med familj. De hade tidigare bott i Högsbacken vid Harvestad och år 1900 flyttade de tillbaka dit. Anledningen till det var att ägaren Per Johansson själv flyttade till jordtorpet med sin fru Stina Maja Larsdotter, då de avträtt som arrendatorer vid Sörgården. Deras dotter med familj följde också med från Sörgården, men flyttade vidare redan efter ett år. Det dröjde ett par år, men sedan valde paret Johansson att ha inneboende hyresgäster i stugan. År 1907 dog ägarhustrun Stina Maja, 78 år gammal och 1911 sålde Per Johansson gården till maskinisten Cederberg med familj. De nya ägarna flyttade in och Per bodde kvar som inneboende. År 1914 sålde Cederberg till grannen Törnborg, och 1915 flyttade Per Johansson till Kommunens hus vid Landeryds kyrka.

Munter köper och Törnborg bygger Ekdalen

År 1895 hade Munter i Ekbacken köpt två tredjedelar av 1/24-dels Nedre Ullstämman från två av systrarna Mörk. 1897 flyttade han med hustrun till Johanna Mörks jordtorp. Omkring 1912 övertogs ägandet av Munters son trädgårdsmästaren Carl Törnborg, boende på Hunnebergsgatan i Linköping. År 1914 köpte Carl och hans hustru Selma även den sista delen med Anders Mörks gamla jordtorp som nämndes i föregående stycke och återigen var hela gården under en ägare. Carls föräldrar, paret Munter, flyttade 1914 från Johanna Mörks jordtorp till Anders Mörks jordtorp där änklungen Per Johansson då ännu bodde.

Carl Törnborg uppförde ett helt nytt boningshus och ladugård på ny plats i området och gav den nya gården namnet Ekdalen. År 1915 kunde han flytta in i huset med sin familj från Hunnebergsgatan i Linköping. Hans tanke lär ha varit att starta trädgårdsmästeri vid Ekdalen, men så blev det inte utan han ägnade sig åt jordbruk har hans dotterdotter Ingrid Ekberg berättat.



O. F. Munter, 1892
Del av gruppfoto
från Harvestad
(Landeryds
hembygdsförening)



Ullstämman Nedre 4², Ekdalen

Postadr.: Hjulbro.

Areal: 30.000 kvm. Tax.-v. 9.000, därav mark 3.000, byggn. 6.000.

Fast. av trä, uppf. 1914 av nuv. äg. 1 vån. o. vindsvån., 2 läg., 4 rum, 2 kök. Bekväml.: El. ljus, v. o. avl. Fast. ligger 300 m. från busshpl.

Nuv. äg:s fader köpte fast. 1895.

Äg.: F. d. trädg.-mäst. Carl Fr. Thörnborg f. 1871 i Landeryds förs., son till Olov F. Munter o. Karolina f. Fält, gift med Selma Håkansson f. 1877 i Pjätteryds förs., Kronobergs län, dotter till Nils Håkansson o. Kristina f. Svensson, barn: Einar f. 1899, Evert f. 1901, Majken f. 1903, Magda f. 1908.

Ur Sveriges bebyggelse 1947

I denna beskrivning av huset står att det innehöll två lägenheter, vilket var det vanliga byggnads-sättet vid denna tid, så att man kunde hyra ut en del av huset. Troligtvis dröjde det ett par år innan den andra lägenheten, troligtvis på andra våningen, blev klar. Familjen Karlsson som var de första hyresgästerna, flyttade nämligen in först 1917.

Törnborgs dotter Magda med maken Erik Fristedt övertog Ekdalen. Selma dog 1953 och Carl dog efter sin 90-årsdag 1961. 1968 blev Magda änka och omkring 1974–75 flyttade hon till ett då nybyggt område vid Ekholmsvägen. Delar av gårdens mark köptes av Linköpings kommun. Alpstigen förlängdes och 1978 byggdes det villor på Ekdalens forna jordbruksmark. Ekdalen finns kvar än idag med adressen Alpstigen 30.



Gården Ekdalen 1959.
AB Svenska Aero.
(ArkivDigital)




Ekdalen är det röda huset. Ladugården låg vid nuvarande dikeskanten vid gångbanan utmed Vårdsbergsvägen Foto: Kim och Tord Pettersson, 2014.

Dalhem

Det var sannolikt Klas Åberg som gav Anders Mörks jordtorp namnet Dalhem efter att han köpt fastigheten i augusti 1921. Fastigheten avstyckades från Ekdalen och benämns Dalhem på avstyckningskartan i oktober samma år, men inte i köpekontraktet i augusti.

När Åberg dog 1930 köpte familjen Bergström huset och flyttade dit.

	<p>Ullstämman Nedre 4¹⁸, Dalhem <i>Postadr.: Hjulsbro.</i> Areal: 1.843 kvm. Tax.-v. 7.000, därav mark 1.000, byggn. 6.000. Fast, uppf. av trä. Omb. 1936. 1 vån. o. mansardvån., 1 läg., 2 rum, 1 kök, glasveranda. Bekväml.: El. ljus. Fast. ligger 200 m. från busshpl. Nuv. äg. köpte fast. 1931 av Johanssons stbh. Äg.: Industriarb. Nils L. Bergström f. 1897 i Oppeby förs., son till Karl Bergström o. Kristina f. Örnvall, gift med Ingeborg f. Pettersson 1900 i Tjärstads förs., dotter till Gottfr. Pettersson o. Matilda f. Karlsson, barn: Inga f. 1925, Olle f. 1927, Sven-Erik f. 1931, Stig f. 1933, Ann-Mari f. 1938.</p>
	<p><i>Ur Sveriges bebyggelse 1947</i></p>

Enligt beskrivningen ovan så köpte Bergström huset 1931 av Johanssons sterbhus. Det bör vara en felskrivning då Per Johansson sålde huset redan 1911 och någon annan Johansson har, vad känt är, inte ägt huset.

Bergströms son Sven-Erik har berättat att verandan byggdes av "all världens snickare" Henrik Johansson i Månestad. Under verandan byggdes en källare. Sven-Erik berättade vidare att när man kom in i Dalhem var det en trapp upp till höger. Rakt fram var köket och till vänster var stora rummet med kakelugn. På övervåningen var det först oinrett, sedan inreddes ett litet rum till brodern Olle.

Tidigare har författaren trott att det gamla torpet revs och ersattes med en ny byggnad, eftersom utseendet skilde så pass mycket mellan det gamla torpet på fotografiet från 1905 (på sidan 3) och stugans senare utseende. Men det finns flera indikationer på att det var det gamla torpet som behölls och moderniserades. Fönstersättningen och fönsterstorleken på framsidan är av äldre byggnadssätt, likaså bredden på huset samt Bergströms beskrivning av rumsindelningen. På fotot nedan syns även att stengrunden är cementerad så att hela sockeln ligger längre ut än fasaden. Det var, i alla fall under 1930–50-talen, ett vanligt sätt att täta en gammal stengrund på. En nybyggd villa efter sekelskiftet 1900 hade inte haft dessa detaljer.

Enligt beskrivningen vid bilden ovan så skedde en ombyggnad 1936. Vi får anta att snickaren Henrik Johansson inte bara utförde verandan, utan även hela ombyggnaden. Det gamla sadeltaket byggdes om till ett brutet tak och gav mer utrymme på vindsvåningen, som inreddes vartefter. På flygfotot nedan från 1978 syns att huset fått en utbyggnad på baksidan. Det kan ha skett efter att Bergströms flyttade 1946, under 1950 eller -60-talet. Dalhem fick adressen Vårdsbergsvägen 100 innan huset revs omkring 1979–1980.



*Dalhem, 1940-tal.
Foto från familjen Bergström.*



*En utbyggnad syns på baksidan på Dalhem.
Del av flygfotot på sidan 16, av Lars Björkroth 1978.
(Landeryds hembygdsförening)*

Anders Mörks jordtorp, Dalhem

- 1849–1859 Ägaren, förre livgrenadjären Anders Jakobsson Mörk född i Degeryd i Vårdsberg den 15 juni 1798. Död 29 januari 1850. Gift 1818 med Catharina "Carin" Eriksdotter född 14 december 1790 vid Lilla Fallemo i Vist, död 7 december 1859.
- 1850–1851 Tillhus. Skräddaren Erik Gustaf Nylander född 11 januari 1823 i Vist. Gift 1850 med Anna Stina Ahl född 13 februari 1827 i Vikingstad.
- 1854–1855 Tillhus. Drängen Petter Jonsson född 18 juli 1812 i Landeryd.
Hustrun Anna Stina Samuelsdotter född 25 september 1825 i Landeryd.
- 1857–1857 Tillhus. Dåvarande ägarens dotter Carolina Charlotta "Lotta" född 2 augusti 1823 i Mörtlösa soldattorp, S:t Lars. Gift 1854 med Carl Johan Andersson född 26 april 1826 i Vreta Kloster.
dottern Anna Sofia född 4 november 1857 i stugan
De kom från Vårdsberg och flyttade till Ekholmen gård.
- 1857–1858 Tillhus. Drängen Johannes Lindqvist född 14 april 1831 i S:t Lars.
Hustrun Christina Wilhelmina Lagerqvist född 24 december 1836 i Vårdsberg
dottern Johanna Matilda född 4 december 1857 i stugan.
De kom från Ekholmen och flyttade till Linköping.
- 1858–1896 Ägaren Mörks dotter, Anna Sofia Mörk född 15 november 1825 i Mörtlösa soldattorp, S:t Lars. Gift med Anders Petter Nylin född i Nykil 2 juni 1822. De kom från Lunds soldattorp i Landeryd. Han dog 1 november 1891 och hon dog 11 september 1896.
sonen Anders Peter född 13 juni 1845 i soldattorp nr 4 under Råberga, S:t Lars. Han flyttade till Landeryd 1859
dottern Carolina född 27 januari 1848 i soldattorp nr 4 under Råberga, S:t Lars. Hon flyttade till Svinstad 1865.
dottern Anna Sofia född 11 september 1851 i Lunds soldattorp, Landeryd. Hon gifte sig och flyttade till brudgummen i S:t Lars 1870.
sonen Carl Aron född 29 januari 1857 i Lunds soldattorp, Landeryd. Död 9 augusti 1859.
sonen Axel Fredrik född 21 april 1860 i stugan. Han flyttade till Docketorp 1875.
dottern Clara Amalia född 1 december 1862 i stugan. Hon flyttade 1879 till Landeryds komministerboställe. Hon kom från Vårdsnäs 1883 med sonen Oskar Erik som var född 3 september 1881 i stugan, då Clara Amalia tillfälligt var där. De flyttade till S:t Lars 1884.
sonen Johan Alfred född 13 mars 1865 i stugan. Död 2 april 1865.
dottern Emma Lovisa född 24 juni 1866 i stugan. Hon flyttade till Sockenstugan vid kyrkan 1881. Kom från Linköping 1884, flyttade till Vadstena 1885. Kom därifrån 1887 och födde dottern Hilda Lovisa den 19 december 1887. Flyttade 1897 till grannstugan Ekbacken.
- 1849–1872 Ägaren Mörks dotter Johanna Mörk född 24 mars 1819 vid Norrbergas soldattorp, Skärpan, Vist. Hon gifte sig 1862 med Johan Johansson född i Tjärstad den 26 januari 1823. Han kom från Vårdsberg.
hennes dotter Carolina Sofia född 1 september 1852 i stugan. Hon fick efternamnet Johansdotter efter sin styvfar. Hon flyttade till Trädgårdstorp i Landeryd 1867, kom hem året efter och flyttade 1869 till Svinstad.
Johan och Johanna flyttade till Johanna Mörks jordtorp.
- 1872–1873 Ägaren Nylins dotter Carolina Nylin född 24 januari 1848 i Lunds soldattorp i Landeryd. Gift 1868 med arbetaren Anders Alfred Nilsson född 4 januari 1847 i Slaka. De kom från Bergstugan på Landeryds ägor.
sonen Carl Johan född 16 oktober 1868 vid Sviestad, Landeryd.
dottern Anna Sofia född 19 oktober 1870 i Bergstugan, Landeryd.
dottern Augusta Carolina född 10 februari 1873 i stugan.
De flyttade till Slaka.

Fortsättning Anders Mörks jordtorp, Dalhem

- 1873–1878 Ägaren Nylins dotter Anna Sofia Nylin född 11 september 1851 i Lunds soldattorp, Landeryd. Gift 1870 med Carl Gustaf Jönsson född 18 juni 1841 i Vårdnäs. De kom från S:t Lars.
dottern Alma Sofia född 3 mars 1876 i stugan.
dottern Emma Teresia född 23 juli 1878 i stugan.
De flyttade till S:t Lars socken.
- 1896–1900 Arrendator Carl Fredrik Johansson född 10 januari 1852 i Vist. Gift 1878 med Emilia Constantia Landberg född 3 juli 1854 i Åtvid.
sonen Carl Herman född 6 oktober 1878 i Landeryd. Han flyttade till Björsäter 1897.
Familjen kom från Högsbacken vid Harvestad och flyttade sedan tillbaka dit.
- 1900–1915 Ägaren Per Johansson född 20 januari 1833 i Vårdnäs. Gift 1860 med Stina Maja Larsdotter född 11 juni 1828 i Vårdnäs. De hade varit torpare från 1864 i Skogaholm vid Övre Ullstämman och från 1890 arrendatorer vid Sörgården vid Övre Ullstämman. Hon dog 6 januari 1907. Han flyttade till Kommunens hus vid Landeryds kyrka.
- 1900–1901 Ägaren Johanssons dotter Augusta Fredrika Persdotter född 1 augusti 1868 i Skogaholm, Övre Ullstämman i Landeryd. Gift 1892 med arbetaren Axel Johansson född 18 november 1867 i Nykil.
sonen Carl Hugo född 11 mars 1892 vid Sörgården, Övre Ullstämman.
sonen Axel Waldemar född 21 maj 1894 vid Sörgården, Övre Ullstämman.
sonen Johan Erik född 9 mars 1897 vid Sörgården, Övre Ullstämman.
dottern Anna Margaretha född 30 september 1899 vid Sörgården, Övre Ullstämman.
De kom från Övre Ullstämman Sörgård och flyttade till Törnevalla.
- 1903–1904 Tillhus. Arbetaren Claes Herman Clasén född 8 mars 1865 i Landeryd. Kom från Harvestad och flyttade tillbaka dit.
- 1905–1908 Tillhus. Pigan Kristina Charlotta Skön född 22 november 1859 i Skonberga soldattorp, Landeryd. Kom från Andersborg, Skonberga.
sonen Karl Gustaf född 16 februari 1896 i Landeryd.
dottern Rut Maria född 22 juni 1901 i Landeryd.
- 1908–1909 Tillhus. Arbetaren Karl Oskar Ax född 18 september 1849 i S:t Lars. Gift 1878 med Fredrika Lovisa Frej född 19 september 1850 i Vårdnäs. De kom från Svennesborg vid Edsberga, Landeryd. De flyttade till grannstugan Ekbacken.
- 1911–1914 Ägaren, maskinisten Per August Cederberg född 10 oktober 1872 i Kisa. Gift 1900 med Kristina Ottilia Karlsson född 23 mars 1881 i Hycklinge.
sonen Karl August Valter född 16 december 1900 i Fornåsa.
sonen Nils Helge född 24 september 1904 i Varv.
dottern Märta Viktoria född 11 maj 1912 i stugan.
dottern Anna Lisa född 11 april 1914 i stugan.
De kom från Gistad 1911 och flyttade till Marielund i Hjulsbro, Landeryd.
- 1914–1927 Förre livgrenadjären Olof Fredrik Munter född 10 december 1839 i Vårdsberg. Gift 1865 med Carolina Wilhelmina Felt född 30 januari 1843 i Kimstad. De kom från Johanna Mörks jordtorp. Han dog 21 juli 1821 och hon dog 6 augusti 1927.
- 1921–1930 Ägaren, förre brovakten Klas Åberg född 3 november 1842 i Vårdnäs. Gift 1870 med Albertina Vilhelmina Dahlgren född 2 november 1846 i Mogata.
De kom från Kvilla brovaktarstuga i Vårdnäs. Hon dog 28 januari 1924 och han dog 2 februari 1930.
- 1930–1946 Ägaren, spikfabriksarbetaren Nils Leonard Bergström född 14 mars 1897 i Oppeby. Gift 1924 med Jenny Ingeborg Pettersson född 30 oktober 1900 i Kättilstad.
dottern Ingrid Kristina född 3 april 1925 i Hagaberg (2) i Hjulsbro, Landeryd.
sonen Nils Olof född 22 januari 1927 i Hagaberg (2) i Hjulsbro, Landeryd.
sonen Sven Erik född 4 juli 1931 i stugan.
De kom från Hagaberg (2) i Hjulsbro, Landeryd och flyttade till Hagebyvägen.

Fortsättning Anders Mörks jordtorp, Dalhem

- 1946–1953 Ägaren, förr jordbrukaren Karl Alfred Lorenzon med hustrun Elsa Adolfina. De kom från Solgård, Hjulbro.
- 1953–1977 ca Förrådsarbetare Kurt Erik Folke Andersson född 16 april 1908 i Linköping. Gift 1944 med Marta Ingeborg Johansson född 13 april 1909 i Hörja, Kristianstads län. dottern Kristina Marie-Louise "Millis" född 7 juni 1945 i S:t Lars. De kom från Lindengatan i Tannefors. De flyttade till Munkhagsgatan vid Johannelund Han dog 15 mars 1980.

Johanna Mörks Jordtorp, 1/72-dels Nedre Ullstämman

- 1872–1900 Ägaren Johanna Mörk född 29 mars 1819 i Vist. Gift 1862 med Johan Johansson född 21 januari 1823 i Tjärstad. Hon dog 10 januari 1900. Johan flyttade till fattighuset vid Landeryds kyrka och dog 4 januari 1902.
- 1873–1874 Tillhus. Drängen Johan Wilhelm Carlsson född 6 juni 1845 i Vist. Kom från Vikingstad, flyttade till Torsåker, Gävleborgs län.
- 1873–1875 Tillhus. Drängen August Ferdinand Sundvall född 3 december 1848 i Linköping. Kom från Ekholmen, skrevs "på socknen".
- 1873–1875 Tillhus. Drängen Carl Petter Oskar Suneson född 31 juli 1850 i Vreta Kloster. Kom från Ekholmen, flyttade till Linköping.
- 1874–1882 Pigan, dotter till ägarna, Carolina Sofia Johansdotter född 1 september 1852 i sin morfar Anders Mörks jordtorp. Dottern Maria Sofia född 28 februari 1874 i stugan, död 27 februari 1882. Modern flyttade hösten 1881 till S:t Lars.
- 1879–1881 Tillhus. Arbetaren Axel Fredrik Johansson född 4 februari 1854 i Landeryd. Gift 1878 med Karolina Matilda Gustafsdotter född 29 september 1849 i Landeryd. sonen Karl Axel född 23 november 1878 i S:t Lars. dottern Gerda Elisabet född 27 september 1880 i stugan. Familjen flyttade till S:t Lars socken.
- 1881–1883 Tillhus. Arbetaren Per August Larsson född 10 juli 1827 i Vist. Gift 1858 med Ulrika Bergman född 13 juli 1834 i Gammalkil. De kom från Rosenlund på Rogestads ägor. Ulrika dog 48 år gammal på Linköpings lasarett 10 april 1883. Per August flyttade till granntorpet Stöfvelsäter vid Ekholmen.
- 1883–1888 Tillhus. Sadelmakaren Karl Johan Johansson född 3 februari 1819 i Vadstena. Hustrun Anna Sofia Larsdotter född 19 september 1817 i Svinstad. föräldrar till ovanstående Axel Fredrik Johansson. De kom från Månestad, flyttade till en stuga de ägde hälften i, vid Sandbacken.
- 1889–1895 Tillhus. Daniel August Hasselgren född 5 juni 1840 i Vårdsnäs. Gift 1874 med Augusta Matilda Jonsdotter född 10 oktober 1842 i Vist. hennes son i föreg. äkt. Carl Fredrik född 27 september 1872 i Vårdsberg. sonen August Hjalmar född 24 mars 1876 i Landeryd. dottern Elin Matilda född 1 februari 1878 i Landeryd. tvillingsonen Gustaf Adolf född 15 juli 1880 i Landeryd. tvillingdottern Anna Carolina född 15 juli 1880 i Landeryd. De kom från Edsberga, flyttade till närbelägna Ullstämman soldattorp, söder om Vårdsbergsvägen.
- 1890–1892 Tillhus. Arbetaren Anders August Hansson född 26 september 1850 i Vårdsnäs. Kom från Arvidssongården i Nedre Ullstämman, flyttade till S:t Lars.
- 1897–1914 Ägaren, förr livgrenadjären Olof Fredrik Munter född 10 december 1839 i Vårdsberg. Gift 1865 med Carolina Wilhelmina Felt född 30 januari 1843 i Kimstad. De kom från grannstugan Ekbacken, flyttade sedan till Anders Mörks jordtorp/Dalhem.
- 1898–1900 Ägaren Munters son, förr livgrenadjären Johan Albin Hill född 24 juni 1876 i Landeryd. Kom från Harvestads soldattorp, flyttade till Säby församling, Jönköpings län
- 1900–1902 Ägaren Munters son, arbetaren Oscar Wilhelm Fredriksson född 17 november 1873 i Landeryd. Kom från Edsberga, notering 1901: "*vistas i Åserum Nykil*", flyttade till Tjärstad.

Ekbacken

- 1874–1892 Ägaren, arbetaren Karl Johan Karlsson född 28 mars 1818 i Vist. Gift 1858 med Katarina Charlotta Larsdotter född 13 mars 1830 i Slaka. De kom från intilliggande Källsäter på Ekholmens ägor. Han dog 3 april 1892, hon flyttade till Amerika 19 maj 1893.
dottern Anna Charlotta född 21 augusti 1859 i Smörbacka, Ekholmens ägor. Hon flyttade till Svinstad 1876.
sonen Carl Gustaf född 8 februari 1862. Han flyttade till Landeryds övre Norrgård 1877.
dottern Mathilda Josefina född 30 april 1864. Hon flyttade till Linköping 1882.
sonen Axel Viktor född 16 december 1866. Han flyttade till Vist 1883.
- 1876–1877 Tillhus. Skomakaren Karl Johan Fredrik Hagberg född 26 juni 1846 i Gladhammar. Änkling 1876. De kom från backstugan Stensätter vid Nedre Ullstämman och flyttade till en stuga vid Humpen under Månestad.
hustruns dotter i föreg. äkt. Johanna Matilda född 9 mars 1867 i S:t Lars.
sonen Karl född 27 maj 1873 i Svinstad.
- 1876–1878 Tillhus. Seminaristen Karl Johan Johansson Bergman född 8 januari 1858 i S:t Lars. Kom från Skoglund vid Stubbetorp i Landeryd. Flyttade till Linköping.
- 1878–1883 Tillhus. Arbetaren Nils Samuelsson född 18 december 1818 i Vårdsnäs. Han kom från backstugan Nyhagen vid Övre Ullstämman. Flyttade till fattighuset vid kyrkan.
- 1878–1882 Tillhus. f.d. pigan Stina Maja Hansdotter född 26 november 1819 i Skeda. Hon kom från backstugan Nyhagen vid Övre Ullstämman. Död 6 januari 1882.
- 1880–1890 Tillhus. Arbetaren Karl Johan Eriksson född 25 maj 1832 i Vist. Gift 1871 med Anna Charlotta Andersdotter född 28 januari 1844 i S:t Lars.
sonen Carl Johan Teodor född 9 november 1872 i Skärkind.
dottern Ebba Charlotta född 26 december 1874 i Landeryd.
dottern Anna Elisabet född 9 augusti 1881 i stugan.
sonen Frans Alfred född 4 december 1883 i stugan. Död 17 april 1884
dottern Maria Sofia född 31 december 1886 i stugan.
De kom från S:t Lars. Flyttade till fattighuset vid kyrkan.
Ang. K. J. Eriksson: "Dömd af Linköpings Rådhusrätt d. 31/10 77 för 4de resan stöld till 4 år straffarbete som slutade d. 12/3 80 samt att vara förlustig med medborgerligt förtroende 10 år från sistnämnda dag eller till d. 12 sept 1890. Se inflyttningsbetyget"
- 1882–1894 Tillhus. Arbetaren Karl Johan Johansson född 27 april 1832 i Svinstad.
Hustrun Lena Kajsa Jönsdotter född 17 oktober 1822 i Kullerstad.
De kom från Källsäter (norra stugan) på Ekholmens ägor och flyttade till fattighuset vid kyrkan.
- 1887–1888 dottern i första äktenskapet till ägaren Karlsson, Johanna Sofia Carlsdotter född 15 maj 1850 i Vårdsberg. Kom från Vist, flyttade till Vist.
- 1894–1897 Ägaren, förre livgrenadjären Olof Fredrik Munter född 10 december 1839 i Vårdsberg. Gift 1865 med Carolina Wilhelmina Felt född 30 januari 1843 i Kimstad. De kom från Harvestads soldattorp i Landeryd och flyttade till Johanna Mörks jordtorp.
sonen Karl Fredrik Fredriksson Törnborg född 2 februari 1871 i Harvestad soldattorp, Landeryd. Han kom från Vårdsnäs 1894 och flyttade till Hult i Jönköpings län 1895.
- 1896–1919 Ägaren arbetaren Anders August Hansson född 26 september 1850 i Vårdsnäs. Han kom från Nergården vid Nedre Ullstämman och gifte sig 1897 med Carolina Wilhelmina Holm född 2 maj 1850 i Åtvid. Hon dog 9 februari 1909, han dog 5 augusti 1919.
- 1897–1899 Tillhus. f.d. pigan Emma Lovisa Nylin född 24 juni 1866 i Anders Mörks Jordtorp.
dottern Hilda Lovisa den 19 december 1887 i Anders Mörks Jordtorp.
De kom från Anders Mörks Jordtorp och skrevs 1899 "på socknen"

Fortsättning Ekbacken

- 1899–1904 Tillhus. Arbetaren Carl Victor Johansson född 30 juli 1867 i Grebo. Han kom från S:t Lars. Gift 1900 med Alfrida Wilhelmina Niklasdotter född 12 januari 1873 i Törnevalla. Hon kom från Skärkind.
dottern Märtha Linnea Wilhelmina född 27 maj 1902 i stugan.
De flyttade till nybyggda egnahemmet Lindå.
- 1903–1919 Ägaren Hanssons syster Maja Stina Hansdotter född 9 januari 1840 i Vårdnäs. Gift 1876 med arbetaren Anders Fredrik Andersson född 16 januari 1836 i Vist.
De kom från S:t Lars. Andersson dog 22 oktober 1904, hon dog 10 mars 1919.
- 1904–1909 Tillhus. Arbetaren Gustaf Bernhard Ingesson född 20 mars 1831 i Kisa. Gift med Karolina Samuelsson född 20 september 1834 i Vårdsberg. De kom från S:t Lars. De hade tidigare länge bott i grannstugan Källsäter (södra stugan)
Hon dog 14 mars 1909. Han flyttade då till Kommunens hus vid kyrkan.
- 1909–1928 Tillhus. Arbetaren Karl Oskar Ax född 18 september 1849 i S:t Lars. Gift 1878 med Fredrika Lovisa Frej född 19 september 1850 i Vårdnäs. De kom från Anders Mörks jordtorp. Han dog 25 maj 1910, hon dog 23 januari 1923.
- 1920–1932 Tillhus. Grovarbetaren Anders Gustaf Jonsson född 26 mars 1871 i S:t Lars. Kom från Linköping. Död 17 januari 1932.
- 1932–1940 Tillhus. Grovarbetaren Jakob Martin Andersson född 7 april 1891 i Rappestad. Kom från Flitinge vid Edsberga i Landeryd. Flyttade till sitt egenbyggda hus Jakobsberg öster om skogsbacken vid Ekbacken.
- 1928–1937 Tillhus. Grovarbetaren Jonas Emil Nilsson född 10 mars 1895 i Nybygget vid Hjulsbro, Landeryd. Kom från S:t Lars. Gift 1933 med Anna Linnea Gustafsson född 22 mars 1904 i Odensvi, Kalmar län. Hon kom från Skeda 1933.
hennes dotter Asta Dagny Maj-Ola Gustafsson född 18 februari 1922 i Hycklinge. Hon kom från S:t Lars 1935. Hon gifte sig 1943 och flyttade till maken i Linköping 1944.
Paret Nilsson flyttade till sin egenbyggda villa Fredely norr om Ekbacken.
- 1937–19?? Tillhus. Fiskhandlare Anders Edvard Andersson född 8 juni 1869 i Ulrika. Änkling 1923, kom från Holmlyckan, Landeryd.

Ekdalen

- 1915–1961 Trädgårdsmästare, småbrukare, minkskötare Carl Fredrik Törnberg född 2 februari 1871 i Harvestad soldattorp, Landeryd. Gift 1898 med Selma Nilsson född 4 februari 1877 i Pjätteryd, Kronobergs län. De kom från Linköping. Selma dog 11 januari 1953. Karl Fredrik dog 1961.
sonen Einar Gabriel född 24 mars 1899 i Linköping. Flyttade 1917 till Stora Malm i Sörmlands län.
sonen snickeriarbetaren, konstnär Karl Evert Harald född 17 februari 1901 i Linköping.
dottern Majken Selma Viktoria född 31 mars 1903 i Linköping. Flyttade 1921 som tjänarinna till Direktörsbostaden vid Hjulsbro spikfabrik. Kom från Norrtälje 1936, flyttade samma år till Lovö, Stockholms län.
dottern Magda Viola Elisabet född 21 mars 1908 i Linköping. Gifte sig, se nedan.
sonen Nils Olov född 29 november 1918 i Ekdalen, Landeryd. Död 6 januari 1919.
sonen Sune Herbert född 29 november 1918 i Ekdalen, Landeryd. Död 20 dec. 1918.
- 1917–1923 Hyresgäst. Möbelsnickaren Karl Axel Karlsson född 28 oktober 1885 i Kättilstad. Gift 1908 med Kristina Maria Andersson född 18 juli 1884 i Locknevi, Kalmar län.
De kom 1913 från Kisa till grannfastigheten Betanien och därifrån vidare till Ekdalen.
dottern Vega Doloris Virginia född 6 juli 1909 i Åtvid.
dottern Ebba Marua Viola född 2 augusti 1911 i Kisa.
sonen Karl John Herbert född 27 januari 1914 i Landeryd.
Äktenskapet upplöstes 1923. K. A. flyttade till Linköping 1923, övriga familjen flyttade 1922 till Ullstämman skola där Kristina var skolstäderska innan hon flyttade till Valbo i Gävleborgs län.

Fortsättning Ekdalen

- 1923–1925 Hyresgäst. Möbelsnickaren Erik Gustaf Eriksson född 7 december 1893 i Risinge. Gift 1920 med Anna Charlotta Tolf född 11 maj 1898 i Risinge. De kom från Klockarehumpen, Landeryd. De flyttade till Marieborg i Hjulsbro. sonen Karl Erik född 16 september 1922 i Klockarehumpen, Landeryd.
- 1925–1927 Hyresgäst. Spikfabriksarbetaren Karl Viktor Emanuel Karlsson född 28 augusti 1891 i Eskilstuna. Gift 1922 med Maria Matilda Fristedt född 4 juni 1888 i Skärkind. De kom från Möjetorp vid Hjulsbro och flyttade till Solgård, Hjulsbro. dottern Irma Gunborg född 3 oktober 1922 i Landeryd.
- 1925–1927 Hyresgäst. Spikfabriksarbetaren Evert Vilhelm Fristedt född 30 september 1908 i Skärkind. Kom från Trädgårdstorp, Landeryd. Flyttade till Solgård, Hjulsbro.
- 1926–197? Hyresgäst, sedermera ägaren, Törnborgs dotter, Magda Viola Elisabet född 21 mars 1908 i Linköping. Gift 1926 med spikfabriksarbetaren Erik Erland Fristedt född 8 januari 1901 i Skärkind. Han kom från Möjetorp vid Hjulsbro. Han dog 12 oktober 1968. 1975 bodde Magda Ekholmsvägen 30 C. Hon dog 4 april 1981. dottern Ing-Britt Viola Irene född 5 oktober 1926 i Ekdalen, Landeryd. Flyttade 1944 till S:t Lars församling.



Till höger om Vårdsbergsvägen syns Dalhem, husen som byggdes 1947 och 1948 längs Ekdalsvägen samt de nybyggda villorna vid Alpstigen. Hitom vägen ligger Mariedal som byggdes 1913 och var Hjulsbro Trädgårdsmästeri från 1928 till 1991 när det revs för att ge plats för nybyggnation vid Tallholmsvägen. Ullstämmas soldattorp som revs 1905 låg på det gula fältet till vänster om Mariedal. Flygfoto av Lars Björkroth 1978. (Landeryds hembygdsförening)

Källor:

- Husförhörslängder för Landeryd.
- Lantmäteriets historiska kartor, Lantmäterimyndigheternas arkiv, Nedre Ullstämman, avsöndring Dalhem 1921.
- Bouppteckning för Anders Mörk. Hanekinds häradsrätt, F II:18, sid. 1249.
- Bouppteckning för Catharina Eriksdotter. Hanekinds häradsrätt, F II:19, sid. 2109.

Tack till:

Lars Andersson, uppvuxen på Övre Ullstämman Norrgård, för korrekturläsning.